

HCR Nyt



HumanCare Russia



Efterår 2018

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

Vi håber, at alle har haft en god sommer og nydt det gode vejr.

Vi har travlt med at samle penge ind til menighedens trængende børnefamilier. Hvis du har ideer til indsamlinger eller fonde, vi kan søge, må du meget gerne fortælle os om dem. Hvis du vil stå for en lokal indsamling eller basar, må du meget gerne sige det. Vi sender gerne plakater og brochurer. Selv er vi ved at planlægge en julebasar, hvor vi håber at se mange af HCR's venner. Køb russisk folkløse og mange andre ting. Sæt kryds i kalenderen!!

JULEBASAR I BETHLEHEMSKIRKEN SØNDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 12 -13.15



Giv meget gerne ved **Fradragsberettigede donationer mærket "HumanCare Russia"** til enten:

Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 eller

Lærernes Missions Forening reg.nr. 9570 Kontonr: 0008000484

eller ikke-fradragsberettiget til vores konto i OIKOS 8418 8920009191 – samme konto, hvor kontingentet betales.

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe - hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Ellen Margrethe Krabbe, Ulla Carstensen, Elisabeth Louise Brøker, Jesper Steen Andersen og Britt Thorstensen

Connie Meyers Efterårshilsen 2018

Sommeren har været en helt utrolig travl periode med besøg, opgaver, dåb, samt et dødsfald.

Dagmarskolen er blevet hjemløs.

Dagmarskolen – til minde om Dagmar, dansk prinsesse, russisk zarina. *Dagmarskolen* er en syskole for kvinder uden arbejde eller uden uddannelse. *Dagmarskolen* blev stiftet den 27. august 1997 som et menighedsprojekt i samarbejde med fr. Pavel, da han var præst i kirken Den Hellige Feodor af Studion Kloster (i Konstantinopel) i centrum af Moskva.

Da fr. Pavel blev flyttet til kirken De Hellige Martyrer Tro, Håb, Kærlighed og deres mor Sophia i 2000 blev skolen første gang hjemløs og vi fortsatte arbejderne hjemme ved spisebordene.

I 2001 blev en af fr. Pavels studekammerater, Fr. Sergiy, provst i det nordøstlige Moskva, hvorunder fr. Pavels nye kirke hører. Provstiet har til huse på et tidligere gods med en smuk lille park, en kirke, en hovedbygning og tre mindre bygninger. Ved et besøg hos fr. Sergiy spottede jeg bygningerne og mange lokaler. Forsigtigt spurgte jeg om muligheden for et værelse til *Dagmarskolen* og fik øjeblikkelig et ja og vi fik et dejligt lokale. Jeg skaffede inventar og indrettede lokalet, så det blev funktionelt og hyggeligt at arbejde i.

Samtidig blev jeg bedt om at stå for undervisningen i håndarbejde i den nystartede Kristne Friskole. Marina underviste i knipling og Larissa i broderi i første til fjerde klasse.

For to år siden blev fr. Sergiy flyttet til en anden kirke, fr. Alexander overtog embedet og vi fik et fint samarbejde. Dog ophørte undervisningen i håndarbejde, da der ikke var midler til aflønning af lærerne. I marts i år blev en biskop leder af stedet, meget forandredes og *Dagmarskolen* rykkede ud på et sidespor. Siden har en ny biskop overtaget ledelsen af stedet og fr. Alexander rådede mig til at flytte mine ting i skolens lokale, der nu også bruges til opbevaring af messetøj. Så i 32 graders varme begyndte vi at pakke sammen – og hvor havde vi fået samlet mange gode ting. Alt sy materialet har vi givet til et kloster i Moskva, møbler er fordelt til familier, der har behov og kniplematerialerne er givet til en kunsthåndværkerskole.

Det har været hårdt arbejde og lidt vemodigt at pakke sammen, men samtidig dejligt at se glæden hos modtagerne af vores gods.

Vi fik 17 dejlige år, havde mange vidunderlige timer, *Dagmarskolen* nåede at have 14 elever. Nu er vi igen flyttet hjem til spisebordene.

I juni afholdt fr. Alexander og hans hustru, Vera, sommerlejr for kvarterets børn. Børnene tilbragte hele dagen på skolen, men sov hjemme. Programmet var mangfoldigt med skemalagt undervisning og jeg blev bedt om at stå for timer i håndarbejde. Det blev broderi, som børnene var meget optagede af og glade for. Det var en del mødre også og de spurgte, om de måtte være med. Det blev hyggelige mor – og - barn timer, hvor de hyggede sig med at finde ud af korsstingenes mystik. Et dejligt samarbejde i disse mobil tider.



Dagmarskolens Sommerkursus 2018

Flyttefirma.

Fire udenlandske familier er flyttet enten hjem eller til nye destinationer og de har overladt rigtig mange ting – især mange møbler - til vores arbejde. Det er en stor glæde, at modtage alle disse gode ting, men også forbundet med et stort arbejde. Jeg skal finde ud af, hvad vi vil blive givet, hvem der skal have det, finde biler med chauffører og folk til at bære. Der går rigtig megen tid med at ringe og aftale.

Fr. Pavel og jeg er altid fælles om disse transporter og vi har et super samarbejde i denne forbindelse.



Flytning: Det er Fr. Pavel i de røde bukser



Ad den smalle trappe



Og så op i bilen

Samtidig med at skille møbler ad og fragte dem til modtagerne har fr. Pavel passet sin præstegerning – der er aftengudstjeneste og Liturgy alle ugens syv dage, hvoraf fr. Pavel har to til tre tjenester plus søndagens Liturgy. Derudover dåb, bryllup og begravelse.

En af fr. Pavels brødre, fr. Michael, har overtaget forældrenes dacha (sommerhus), hvor de tilbringer mange måneder om året. Familien har en lille treværelses lejlighed i Moskva, hvor hele familien bor: fr. Michael og hans kone og deres to voksne børn, der er gift og hver har et barn. Dvs. otte mennesker i en ikke alt for stor lejlighed. Derfor bruger de dachaen som aflastning. Det er særlig godt for fr. Michael, da han har en blodprop i lysken og den kan ikke opereres, så han har brug for megen ro og hvile. Der var flere små træhuse på grunden og alt brændte totalt ned for fire år



siden. De lånte penge, så de kunne bygge et nyt hus, men manglede derefter møbler, tøj, køkkenudstyr m.m. Vi har i årenes løb kunnet hjælpe dem med det nødvendige, men tøj lå stadig i poser og alt andet i kasser og de sov på madrasser på gulvet.

Denne sommers donationer har givet dem senge, skabe, kommoder, reoler og gulvtæpper.

Logistikken er enorm og besværlig, men hvor er det skønt, at se en families glæde over det, de modtager.



Gæster

Midt i flytteriet og varmen fik vi besøg af Linda Speck, medlem af Russia With Love, fra Ann Arbor i USA, en meget god ven og støtte af arbejdet. Så der var dage med hård flytning og aftenmøde med Linda og læger, der har været på efteruddannelse i USA. Vi havde dejlige dage sammen med Linda og var på et par ture udenfor Moskva. Bl. a. besøgte vi det store Troitse-Sergiev-Lavra nord for Moskva og på vejen dertil besøgte vi en lille trækirke.

Marie Krarup besøgte os i kirken og interviewede fr. Pavel, hvorefter Marie Krarup og jeg tog til Donskoy Klostret. En meget hyggelig, givende og inspirerende dag.



Linda Speck og fr. Pavel



Linda Speck og Connie



Marie Krarup og fr. Pavel



Tur til Troitse-Sergiev-Lavra og til en lille trækirke på landet

Fr. Pavels mor, Aleksandra Alekseevna, døde den 30. juni 86 år gammel. Hun har været dårlig de sidste flere år. Fr. Pavel var meget knyttet til sin mor og holdt en oliesalvningsgudstjeneste og gav hende nadver, hvorefter hun trak vejret tre gange og sov ind. Moderen er begravet ved siden af sin egen mor i en landsby 30 km sydøst for Moskva.



Tatyana fødte sin Masha (Maria) den 26. juli og alt er gået helt normalt. De har det begge godt og den nybagte far, Andre, har ferie, så de er fælles om den første tid med deres lille pige.

Det er en stor glæde, at vi har kunnet hjælpe med størstedelen af udstyr til babyen – rigtig fine ting, som udlændinge har efterladt.

Katya's lille dreng, Savva, vokser og synes ældre end de otte måneder, han nu er.

To familier har fået udstyr til deres nyfødte børn: gode senge, barnevogne og godt tøj.

Sommeren er ved at gå på hæld, børnene er i skole, hverdagen er ved at indfinde sig og vi ønsker alle en god start på efteråret.

Fra Moskva sender vi mange varme hilsener med tak for forbøn, gaver og støtte til arbejdet i Moskva og omegn.



Katya og Savva 2018

Det er din/jeres støtte, der er med til at gøre en markant forskel for de mennesker, HCR møder i samarbejdet med fr. Pavel.

*Connie Meyer, Moskva
september 2018.*

Efterlysning!!!

Vi har brug for en ambassadør, som kan gøre HumanCare Russia og Connie Meyers store arbejde mere kendt, så vi kan få flere medlemmer og samle flere donationer ind. Det må gerne være en person, der er kendt i offentligheden, som kan være med til forskellige arrangementer.

Har du et forslag, så kontakt

Formand Ellen Margrethe Krabbe - hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711