

Nyt fra bestyrelsen

Kære alle HumanCare Russias venner. Hjælp os med at få flere medlemmer. Hvis du kan skaffe et nyt medlem, forærer vi dig en af disse fine små russiske folklore- dukker som tak. Nye medlemmer skal kun betale 50 kr. for resten af året. På forhånd stor tak.



Donationer: Der er stort behov for donationer. Mange lever i dag under fattigdomsgrænsen i Moskva. I nogle tilfælde må en familie med flere børn flytte hjem til en bedstemor: 3 generationer i et lille værelse! Og mest ulykkeligt er sygdom. Udgifterne til et barns sygdom kan ruinere en hel familie. HCR har i denne sommer akut støttet en familie med et sygt barn ved at betale til en operation.

Fradragsberettigede donationer: Donationer skal mærkes "HumanCare Russia" og indsættes på enten:

Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354
Lærernes Missions Forenings konto: reg.nr. 8418 kontonr. 892 000 1336

Støt jubilæet: Mærk "Jubilæumsfond" på enten:

OIKOS reg.nr. 8418 kontonr. 8920009191
Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe
email: hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711



HumanCare Russia

Nyt



Efterår 2017

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

Så nærmer tiden sig for fejringen af Connie Meyers 25 års jubilæum. Vi i bestyrelsen ser meget frem til at markere dette og takke Connie Meyer for hendes fantastiske og utrættelige humanitære arbejde i Moskva. Kom og vær med til at gøre dagen for Connie Meyer mindeværdig. Vi ses til jubilæet/årsmøde i øst (København) d.16 oktober kl.17 og jubilæet/årsmøde i vest (Århus) d.22 oktober kl.14.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Connie Meyers Efterårshilsen 2017

Sommeren i Moskva er hektisk, da det er tiden, hvor mange flytter til en anden destination. Det er også en tid med gæster fra udlandet.

På facebook tilbød en kvinde at donere ting, da hun skulle rejse. Jeg var hurtig og var den heldige modtager. Fr. Pavel og jeg kørte til den sydlige del af Moskva – en tur på halvanden time. Adressen viste sig at være et hostel for medicinstuderende. Her traf vi den unge kvinde, Indirah, fra Malaysia. Indirah havde læst medicin i seks år i Moskva, og var nu færdig som læge og skulle hjem og virke. Hun kom med et par unge venner, der også havde afsluttet lægestudiet. De var begejstrede over at kunne aflevere deres vintertøj, køkkensager og lidt madvarer til os, og ville informere andre om, at vi tager imod ting og sager.



Fr. Pavel, Indirah og hendes medstuderende



To andre meldte sig sådan "vi rejser i morgen, kan I komme og hente ting i aften?". Så vi var i øst og vest, og en tur til en indisk familie, der skulle rejse hjem efter elleve år i Moskva. Tingene blev kørt til kirken, noget blev afleveret til familier med det samme og en stor del blev i bilerne. Vi har pt. ingen steder at opbevare donationer.

Den indiske datter kedede sig og satte sig i en flyttekasse – vi undlod at tage hende med

Jeg var også en tur omkring den svenske ambassade, hvor der var samlet ind gennem året.

En engelsk familie ryddede op og gav os den yndigste Moseskurv med himmel. Den gik direkte til Mariana og André, der venter nummer tre til februar. De bor for tiden i Ural, hvor André uddanner sig til pilot.



Afhentning af bl.a. en seng – og Connies fyldte bil

I løbet af sommeren lagde bl.a. Iben Thranholm, Marie Krarup, Irene Commeau fra Paris og Linda Speck fra Ann Arbor, Michigan, US vejen forbi os i Moskva. Det er altid dejligt med besøg og få lov at fortælle om arbejdet og livet i Moskva.

Katya, 30 år, er gift med Sergei og de venter tvillinger til februar. Katya er ikke glad for lægen på den lokale poliklinik. Jeg havde en god lang samtale med hende og jeg håber, at kunne hjælpe hende med at få råd til en "betalingsfødsel".

André læser jura og er meget glad for studiet. Desværre er hans mor blevet syg og har måttet opgive at arbejde som jurist. André læser på et betalingsuniversitet og vi håber, at blive i stand til at hjælpe med at betale for studiet.

I år er træerne stadig grønne, da det har regnet meget i løbet af sommeren. Tidligere år er bladene gule allerede i juli.

Hverdagene er ved at vende tilbage i Moskva. Udenlandske og danske familier er ved at vende tilbage til Moskva, da nogle skoler allerede er begyndt undervisningen igen, og inden vi ser os om, er det efterår.

Connie Meyer, Moskva