

Vinter 2018/2019

## Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

### Bestyrelsen

Bestyrelsen har arbejdet for at gøre **HumanCare Russia** kendt, så vi kan samle ind til den russiske menighed.

Søndag den 25. november havde HCR en festlig julebasar, denne gang både med folkløse og finere russisk kunst. Og naturligvis med donerede gaver. Overskuddet fra basaren går til julegaver til menighedens børn i Moskva. Der er ikke råd til julegaver i flere familier.



Vi har holdt nogle aftener for grupper om Ruslands dramatiske historie med gennemgang af kirkens historie og ikonernes betydning. Oplægget sluttede med den nuværende status fra menigheden i Moskva. Der er stadig et stort behov for hjælp. Der kommer endnu en mulighed for at høre foredraget, som ses her:



Velkommen til foredraget om Ruslands dramatiske historie, som vil blive holdt i Bethlehems Kirkens menighedssal Tømrergade 9 1. sal søndag den 24. februar 2019 kl. 12.30. Alle er velkomne.

**Kontingent for 2019:** 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. indbetales på vores Oikoskonto Reg.nr.: 8418 Kontonr: 892 000 9191. Skriv dit navn. Kontingentet er nødvendigt for foreningens eksistens, idet det bidrager til nødvendige driftsudgifter.

**Donationer:** Vi takker for de gaver, vi har fået i år. Når du læser Connies spændende beretning fra Moskva herunder, kan du se, at der i høj grad stadig er brug for hjælp. Donationer er fradragsberettigede op til 15.900 kr. i 2018. Donationer mærkes "HumanCare Russia" og indsættes på én af to nedenstående konti: Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr: 0010992354 Lærernes Missions Forenings konto: 9570 Kontonr: 0008000484

*Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet Nyt År  
Kærlig hilsen HumanCare Russias bestyrelse*

### **HCR Nyt fra Moskva Jul 2018 af Connie Meyer.**

Mit lokale supermarked er allerede – i slutningen af oktober - fyldt med pynt til nytåret og julen, dagene bliver kortere og kortere og vi har dage, hvor skyerne hænger nede om anklerne på os. Men inden vi ser os om, bliver dagene igen længere og lyse. Efteråret har budt på flere afhentninger af møbler, tøj, legetøj og alt til køkkenet. Det er alt delt ud til familier, der bl. a. manglede "netop lige tallerkener og gryder"

#### **Naom Mendel**

Naom Moiseevich Mendel, 1925 – 2018, var poet af jødisk afstamning. Naom Mendel havde en anden mening end den, det sovjetiske styre forlangte, hvilket bragte ham i fængsel, til Sibirien og i 1973 emigrerede han til Boston, USA. Naom var et mildt, lunt, hyggeligt og morsomt menneske, som jeg mødte adskillige gange hos fælles venner, når han besøgte Rusland.

Naom døde i juni i år i Boston, 93 år gammel. Han ønskede at blive begravet i Moskva og hans og hans



hustrus aske blev bragt til Moskva. I øsende regn i slutningen af september forestod Fr. Pavel urne nedsættelserne ved en meget smukt arrangeret og højtidelig ceremoni.

### **Tatyanas lille Masha**

Tatyanas lille Masha – Maria – nåede at blive 4 måneder, før hun blev døbt en dejlig søndag. Inden dåben var hun skiftevis i armene på sin mor eller far og smilede glad til omverdenen. Indtil hun skulle døbes i vandet. Da tøjet blev taget af hende startede hun med at græde, hvilket hurtigt steg til højlydte hyl, mens hun nærmest stod i bro. Det varede til hun fik tøj på igen. Forsigtigt spurgte jeg en meget fattet Tatjana, om det var første gang datteren udtrykte sig så markant. Hun rystede på hovedet og sagde et meget stille ”nej” efterfulgt af et dybt suk. Menneskets karakter viser sig tidligt!



### **Kejserinde Dagmar**

Den 13. oktober var det 150 år siden Kejserinde Dagmar døde, hvilket fr. Pavel markerede med en smuk gudstjeneste i kirken. Efterfølgende drak vi te i søndagsskolens lokaler og hyggede os med kor og gæster.

### **Bøn for ofre for russisk undertrykkelse**

Den 30. oktober bliver der bedt for alle ofre for russisk undertrykkelse - mennesker der er – og har - dræbt uden grund efter revolutionen. Arkiverne udleverer navnene, som læses højt ved forskellige gademøder i Moskva, som i andre byer.

En gruppe ældre, handicappede mennesker har fundet sammen om at besøge forskellige kirker, blive vist



rundt i kirken og derefter modtage et varmt måltid. I oktober fandt de vej til vores kirke og vi tilbragte nogle hyggelige timer sammen.

### Sophia Mizitova

Lille Sophia Mizitova blev et år den 1. november og blev fejret af bedsteforældrene og andre gæster. Jeg har kendt Sophias far fra han var tre år, så det var hyggeligt at se næste generation i familien.



### Natasha

Natasha er mor til Masha, 30 år, og mormor til Eva, 6 år. Natasha kom som ung til Moskva for at læse, blev gift og Masha kom til verden. Da Masha var 7 år, døde hendes far og da Natasha og Masha ikke var blevet registreret i Moskva, havde de derefter ikke et sted at bo. Natasha kom med Masha til kirken i håb om at få hjælp. Gennem årene har vi hjulpet dem så godt vi kunne, men det er en svær situation. Natasha arbejder fra tid til anden med at passe børn og gode mennesker giver dem af og til et sted at bo. Ingen lader dem blive registreret på en adresse og pengene rækker kun lige til det aller nødvendigeste Derfor kan de ikke få en bolig.

Nu er det Eva, Natasha, som kommer til kirken med for at få lidt hjælp. Evas mor, Masha, kan ikke tåle gluten, der virker som gift på hende og hun ved ikke hvad hun foretager sig. Vi hjælper den lille familie med tøj og lidt penge. Natasha arrangerer, at Eva kommer til forskellige fritidsaktiviteter, der er gratis, så pigen får lidt samvær med andre børn og får lidt færdigheder.

Det er en af de ulykkelige situationer, vi ofte står overfor: mennesker, der er faldet ud af systemet og som ikke har mulighed for at komme ind i systemet. Der er ingen hjælp at hente andre steder end i kirken, som har begrænsede muligheder. Faktisk er familien hjemløs og vi prøver at hjælpe dem, så de ikke ender på gaden. Særlig svært er det, når der er et lille barn inde i billedet – hvordan bliver hendes fremtid!



Natasha og Eva

## **Viktor**

Viktor er 57 år, følte sig rigtig skidt tilpas. Lægerne på poliklinikken undersøgte ham og sagde, at alt var i orden. Men Viktor havde det fortsat rigtig dårligt. Fr. Pavel spurgte, om jeg kunne sende Viktor til min læge, dr. Ryazanov (privat praksis). Viktor blev undersøgt og Dr. Ryazanov var rystet, Viktor kunne dø hvert øjeblik, hans blodtryk var meget højt og hans hjerte dårligt, svagt.

Dr. Ryazanov er en super doktor og jeg har kendt ham i 15 år. Han kender min situation, så jeg betaler en meget beskednen pris for konsultation. Det samme gælder for de patienter, jeg kommer med. Viktor er nu den tredje, der er i behandling hos dr. Ryazanov og alle har det meget bedre. Det er alle folk fra fr. Pavels menighed og vi har kendt dem de sidste 27 år.

Poliklinikkerne er ikke hvad de har været. Det er rystende, hvor dårligt syge mennesker bliver behandlet. Takket være jeres donationer er det muligt at sende særligt syge fra menigheden til behandling hos en fornuftig læge.

Samtidig er både fr. Pavel og jeg så taknemmelige over, at dr. Ryazanov giver os mulighed for at hjælpe syge mennesker.

## **André Terekhov**

André Terekhov er nu 21 år og studerer jura på tredje år på et betalings universitet. Vi vil gerne fortsat støtte Andrés studier, da de unges uddannelse - og senere arbejde - fortsat er det sociale netværk i Rusland. Derfor beder vi om en god julegave til støtte for Andrés videre uddannelse.



## **TAK**

Året 2018 er ved at slutte og vi vil gerne takke for al den støtte, vi har modtaget i årets løb. Det er jeres støtte, der bevirker, at vi kan hjælpe syge, gravide, unge under uddannelse og familier med lav indkomst. Tak for forbøn og samtaler, det er alt sammen med til at vi fortsat kan yde hjælp til de mennesker, vi kommer i kontakt med og dermed være med til at støtte fremtidens Rusland.

Alle ønskes en velsignet jul og et glædeligt nytår.

På gensyn i 2019.  
Fr. Pavel Vishnevskii  
Connie Meyer  
Moskva

## Mindeord – Flemming Kramp.

Dansk kirkeliv har med Flemming Kramps død mistet en stor kapacitet. Jeg har kendt Flemming i mere end 30 år og har nydt godt af hans store viden på stort set alle områder.

Da jeg for næsten 10 år siden manglede et bagland i Danmark, var Flemming personen, der hurtigt og præcist vejledte de unge mennesker, der ønskede at arbejdet i Moskva og omegn skulle fortsætte. I løbet af en halv time var HumanCare Russia en forening med vedtægter, bankkonto og hvad der ellers skal til for at starte en forening.

I årene derefter var der mange spørgsmål, som Flemming beredvilligt svarede på og bestyrelsen/erne kunne arbejde videre. Flemming var altid parat til at hjælpe og vi har nydt meget godt af Flemmings viden, der altid var ledsaget af hans imødekommende, omsorgsfulde, venlige og smilende fremtoning.

Vi mindes Flemming fra møder i hjemmet og på LMF's sommerstævner.

Vore tanker går nu til Inger og familien. Må Gud støtte dem i denne svære tid.

Fr. Pavel Vishnevskii  
Connie Meyer  
Moskva

Også foreningens formand ønsker at skrive nogle mindeord til Flemming Kramp:

"Tak til Flemming Kramp, især takker jeg for den støtte, han har været for mig i min tid som formand i HCR. Hans støtte har været et væsentligt bidrag til foreningens eksistens. Ære være hans minde.

Ellen Margrethe Krabbe, formand for HumanCare Russia"